



# Vrienden van De Spaanse Weg

[AGENDA](#) [BIBLIOGRAFIE](#) [LINKS](#) [SITE MAP](#)

[HOME](#)

[WIE ZIJN WIJ?](#)

[GESCHIEDENIS](#)

[WEG](#)

[BEELDEN](#)

[CONTACT](#)

[LID WORDEN](#)

## EEN WEG, WETENSCHAP EN ERFENIS

CAMINO  
ESPAÑOL.COM



[GESCHIEDENIS](#)

[WEG](#)

[BEELDEN](#)



[VOLG ONS OP](#)



2011 DE SPAANSE WEG

[AGENDA](#) [BIBLIOGRAFIE](#) [LINKS](#) [SITE MAP](#)



# Vrienden van De Spaanse Weg

[AGENDA](#) [BIBLIOGRAFIE](#) [LINKS](#) [SITE MAP](#)

[HOME](#)

[WIE ZIJN WIJ?](#)

[GESCHIEDENIS](#)

[WEG](#)

[BEELDEN](#)

[CONTACT](#)

[LID WORDEN](#)

EEN WEG, WETENSCHAP EN ERFENIS



Wij zijn een vereniging die zich als doel stelt het erfgoed van de "Spaanse Weg" in de Lage Landen te beschermen en in ere te herstellen en zo tevens de nagedachtenis aan de soldaten die de weg beliepen voor de Spaanse heerschappij te eren. Door middel van studies, reizen, bijeenkomsten en publicaties proberen wij dit stuk ongeëvenaarde heldhaftige geschiedenis van de vergetelheid te redden.

Het is onze bedoeling om de herinnering aan het " Los Tercios ", wat de vertaling is van Spaanse benaming voor de troepen van Keizer Karel V die de Nederlanden bezetten, hoog te houden via een forum dat dit ook nastreeft. Op deze wijze kunnen we de heldendaden van deze soldaten wereldkundig maken met behulp van werkgroepen en onder andere publicaties.

De "Spaanse Weg is een prachtige route met een grote culturele waarde en rijke geschiedenis die zich door Europa slingert, en van Milaan tot aan Namen in België loopt.

Met de huidige communicatiemiddelen is het mogelijk de oorsprong van deze route te achterhalen, het betreft hier min of meer de ruggengraat van Europa. Binnen onze vereniging wordt de route gepromoot via de vele bezoeken die onze leden aan de belangrijke Vlaamse steden brengen.

Statuten van de vereniging opgenomen 597 543 nummer en de datum 10 mei 2011 op het Nationaal Register van Verenigingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.



# Vrienden van De Spaanse Weg

[AGENDA](#) [BIBLIOGRAFIE](#) [LINKS](#) [SITE MAP](#)

[HOME](#)

[WIE ZIJN WIJ?](#)

[GESCHIEDENIS](#)

[WEG](#)

[BEELDEN](#)

[CONTACT](#)

[LID WORDEN](#)

EEN WEG, WETENSCHAP EN ERFENIS



Het Engelse spreekwoord : " Spanje ter zee is te verslaan maar ter land zo moge Sint Joris ons bijstaan" getuigt van de bewondering voor de Spaanse infanterietroepen die zeer geduchte tegenstanders waren.

“Los Tercios”, van Keizer Karel V van het Heilig Roomse Rijk werd gevreesd en gerespecteerd, hun moed en wapenfeiten waren legendarisch.

De soldaten waren zeer gedisciplineerd, hardvochtig, trots en zonder vrees, onder hun leiding boezemden de Spaanse infanterie angst en eerbied in tot ver over de grenzen, ook op zee was hun zwaardkunst te vrezen. Hun doel was de Habsburgse uit protestante handen te houden.



# Vrienden van De Spaanse Weg

[AGENDA](#) [BIBLIOGRAFIE](#) [LINKS](#) [SITE MAP](#)

[HOME](#)

[WIE ZIJN WIJ?](#)

[GESCHIEDENIS](#)

[WEG](#)

[BEELDEN](#)

[CONTACT](#)

[LID WORDEN](#)

EEN WEG, WETENSCHAP EN ERFENIS



De "Spaanse Weg" werd in 1563 bedacht door kardinaal de Granvelle toen Filips II naar de Nederlanden kwam. De route liep via Genua, Lombardije, de Savoie, Lotharingen en de Franche Comté die reeds in handen waren van het regime. De Spaanse koning was namelijk Hertog van Milaan en Prins van de Franche Comté.

Spanje ging een alliantie aan met de heersers van de gebieden die de Spaanse bezetting omringden.

Het Verdrag van Groenendaal (26 maart 1559) hield in dat de Hertog van Savoie samenwerkte met de Spanjaarden en ze toeliet zijn grondgebied te doorkruisen, om zo Frans territorium terug te veroveren. Aldus was het mogelijk een veilige corridor te creëren om de manschappen naar de Lage Landen te loodsen. De Hertog van Lotharingen ging akkoord indien de militairen niet langer dan 2 dagen in de zelfde plaats zouden verblijven. Er kwamen diplomatieke onderhandelingen aan te pas met de desbetreffende landen om een doortocht te verwezenlijken voor de Spaanse troepen..



# Vrienden van De Spaanse Weg

[AGENDA](#) [BIBLIOGRAFIE](#) [LINKS](#) [SITE MAP](#)

[HOME](#) [WIE ZIJN WIJ?](#) [GESCHIEDENIS](#) [WEG](#) [BEELDEN](#) [CONTACT](#) [LID WORDEN](#)

EEN WEG, WETENSCHAP EN ERFENIS





# Vrienden van De Spaanse Weg

[AGENDA](#) [BIBLIOGRAFIE](#) [LINKS](#) [SITE MAP](#)

[HOME](#)

[WIE ZIJN WIJ?](#)

[GESCHIEDENIS](#)

[WEG](#)

[BEELDEN](#)

[CONTACT](#)

[LID WORDEN](#)

EEN WEG, WETENSCHAP EN ERFENIS

Vul uw persoonsgegevens in en contacteer ons per email indien u informatie wenst of vragen heeft.

**Naam:**

**Email:**

**Telefoonnummer:**

**Opmerkingen:**

**sturen**



*Vrienden van  
De Spaanse Weg*

TRADUCCION

AGENDA BIBLIOGRAFIE LINKS SITE MAP

HOME

WIE ZIJN WIJ?

GESCHIEDENIS

WEG

BEELDEN

CONTACT

LID WORDEN

EEN WEG, WETENSCHAP EN ERFENIS

Wenst u zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief?  
Stuur een email naar [info@elcaminoespanol.com](mailto:info@elcaminoespanol.com)  
Of per post naar Postbus n<sup>o</sup> 494 Toledo.